



ARDENNENTOCHT & SKIREIS

Altijd al eens op avontuur willen gaan in de Ardennen? Of zou je graag een keer op wintersport willen? Ook dat kan op het Aletta. Leerlingen van alle deelscholen kunnen deelnemen aan deze reizen.

ARDENNENTOCHT

Al sinds 1988 wordt de Ardennentocht georganiseerd: onder begeleiding van docenten verkennen leerlingen te voet de mooie landschappen van de Ardennen. Deze reis wordt georganiseerd voor leerlingen uit de derde klas. Samen met je vrienden maak je een groepje van maximaal vier deelnemers en gaan jullie dan deze uitdaging aan! Je hoeft dus niet per se bij elkaar in de deelschool te zitten.

De tocht

Met de trein rijden we naar het zuiden van Nederland en vanuit het plaatsje Schin op Geul lopen we naar België. We wandelen met rugzak op in zes dagen ongeveer 100 kilometer door de prachtige Ardennen: een bosrijk middelgebergte. Onderweg lopen we, verwijderd van de bewoonde wereld, afwisselend langs weiden en bos. Via houten bruggetjes steken we mooie beekjes over en genieten we van de natuur.



Onderweg kamperen we bij bevriende boeren in het weiland. Jouw tent en kookspullen worden daar met een busje gebracht door de ondersteunende docenten. Je krijgt daar ook de ingrediënten voor een lekker avondmaal dat je zelf met je groepje gaat bereiden. Uiteraard hebben we ook wat buitensportspullen mee.

Onvergetelijke ervaring

Dit avontuur wordt door veel leerlingen gezien als de leukste reis die ze met school hebben gemaakt. Het is een onvergetelijke ervaring waarin doorzettingsvermogen, vriendschap en vooral gezelligheid belangrijk is. Durf jij deze uitdaging ook aan?

WINTERSPORT

Op het dr. Aletta Jacobs College willen wij iedereen de kans geven om een keer een wintersportreis mee te maken. Ook wanneer je bijvoorbeeld thuis niet de (financiële) mogelijkheid hebt om op wintersport te gaan of als je ouders het niet leuk vinden. De reis wordt aangeboden voor leerlingen uit de vierde klas en hoger.

Tauplitzalm

Met de bus vertrekken we vanaf het Aletta naar Tauplitz in Oostenrijk. We verblijven daar in een hotel boven op de piste waar je kunt genieten van de frisse lucht, sneeuw en prachtige omgeving in de bergen. Zowel het ontbijt, de lunch als het avondeten wordt voor je verzorgd in het hotel en we eten altijd gezellig met elkaar.

Skiën of snowboarden

Op wintersport zet iedereen zijn wekker met plezier om de hele dag lekker te kunnen skiën of snowboarden. De eerste drie dagen heb je van 09:00 uur tot 12:00 uur les en in de middag mag je in groepjes zelf oefenen op de pistes waar je met de les bent geweest. De laatste dag mag je in groepjes voor jezelf skiën of boarden. Aan het einde van die dag worden er verschillende wedstrijdjes/estafettes georganiseerd.



Mooie ervaring

Op wintersport is het altijd gezellig, je leert enorm veel en maakt nieuwe vrienden. Overdag ben je lekker de hele dag buiten en elke avond is er een gevarieerd programma met bijvoorbeeld leuke quizzen, spelletjes of een fakkeltocht. De skireis van het Aletta is een ervaring om nooit meer te vergeten.